

Studietur Irland maj 2011

Formålet med studieturen var, at se hvordan organisationen Macra ne Feirme i Irland arbejder med foreningsarbejde, medlemsrekruttering og –fastholdelse, udvikling af medlemsaktiviteter, samt lederuddannelse. Der deltog 14 deltagere i turen, som har været udbudt til ansatte og medlemmer i LandboUngdom.

Macra ne Feirme er en frivillig ungdomsorganisation for unge mellem 17 og 35 år. Deres medlemmer kommer hovedsagelig fra landdistrikterne, og har ofte en eller anden form for tilknytning til landbruget. Macra arbejder inden for 6 hovedområder; idræt, public speaking (offentlig tale), samfundsinvolvering, teater, rejser og landbrug, Landbrug er den som aktivitet fylder mest. Organisationen har ca. 7.000 medlemmer fordelt på ca. 250 klubber i hele Irland. Klubberne har mellem 15 og 85 medlemmer.

En gruppe fra Macra ne Feirme besøgte Danmark og LandboUngdom i maj 2009.

Mandag d. 23. maj 2011

Afgang fra Kastrup var imødeset med spænding, da der de seneste dag havde været en akseksy på himmelen, men heldigvis viste der sig ingen problemer. Ved ankomsten til Dublin fik vi lige et glimt af Air Force One, idet præsident Obama var et smut i Irland. Det betød et kæmpe sikkerhedsopbud i lufthavnen og på vejene i og omkring Dublin. Vi havde på forhånd booket 3 biler til vores transport rundt i Irland. Køreturen fra lufthavnen til hotellet skulle bruges til at vende sig til venstreside kørsel – no problems.

Tirsdag d. 24. maj 2011

Vi startede tirsdagen med at besøge Macra ne Feirme, som har kontor i Irish Farm Centre, som er deres svar på Axelborg. Den administrative leder for Macra, Edmond O'Connolly gav en grundig introduktion til organisationen. En cheføkonom fra IFA, Irish Farm Association fortalte om irsk landbrug og de udfordringer de står med. Hun fortalte, at der om onsdagen vil blive afholdt en stor demonstration i Dublin, hvor de irske landmænd ville udtrykke deres vrede over deres situation, blandt andet dagligvarebutikkernes alt for store avancer på fødevarer.



Danskerne på besøg hos Macra ne Feirmes kontor i Irish Farm Center, Dublin. Her fik vi en grundig introduktion til foreningen og deres arbejde med unge i landdistrikterne.

Efter frokost skulle vi af sted til Gurteen Agricultural College, som skulle være vores base for de næste 4 dage. Gurteen Agricultural College ligger 1½ times kørsel fra Dublin i sydvestlig retning. Omgivet af grønne marker. Nærmeste by er Birr.

Efter en hurtig værelsesfordeling og aftensmad var det tid til en introduktion til de lokale Macra medlemmer. De inviterede os straks med til klubmøde samme aften i byen Banagher. På helt normalt vis blev mødet afholdt på den lokale pub med en Guinness på bordet. Klubmødet var noget anderledes end vi kender fra LandboUngdom, idet de holder medlemsmøder for alle klubbens medlemmer, og ikke bestyrelsesmøder, som vi kender det. Sådanne medlemsmøder er deres typiske mødeform og bliver primært brugt til at koordinere og få arrangeret forskellige arrangementer. Ca. halvdelen af klubbens 45 medlemmer deltog i mødet. Efter mødet fortsatte vi på pubben, hvor vi blev introduceret for den irske pubkultur med musik.

Onsdag d. 25. maj

Onsdag morgen startede vi ud med en rundvisning på Gurteen Agricultural College, som er en privat landbrugsskole. Forstanderen viste os rundt, og han var specielt stolt over at vise os skolens energiforsyning. Stigende udgifter til strøm og varme har gjort, at skolen har investeret en del penge i vedvarende energi for at nedbringe skolens udgifter til strøm og varme. Skolen har investeret i et flis fyr og er nu i gang med tilplantning af pilemarker, ligesom de har opsat en vindmølle. Samlet set skulle det gerne betyde, at skolen om få år vil være selvforsynende med strøm og varme. Vi fik også set andre dele af skole med dens landbrug, som består af 414 hektarer, 100 malkeøer, 70 ammekalve, 250 kødkvæg, 600 får og en hestelinje med plads til 18 heste.

Efter frokosten stod den på besøg på Clonmacnoise Monastery, som er det ældste kloster i Irland. Spændende sted, som lå helt ned til floden Shannon. Herefter stod den på et nedlagt tørveområde, som nu var udlagt til naturområde med genetablering af skov og engområder, samt som skulpturpark. Alle skulpturer indeholdt elementer, som på en eller anden måde symboliser noget med tørvemose, tørvegravning, tørvegravning eller lign.



En af de mange skulpturer i den nedlagte tørvegrav, Lough Boora Parklands. Toget i baggrunden er også en skulptur.

Aftenen bød på en lektion i det irske sprog, hurling og irsk musik. Hurling er en traditionel irsk sportsgren, der spilles på en græsbane på størrelse med en fodboldbane med et hockeyligende instrument og en lille

hård bold. Hurling spilles kun i Irland, men det gør ikke entusiasmen for sporten mindre. Det gik hurtigt for sig – og vildt.

Torsdag den 26. maj

Torsdag formiddag bød på besøg på Birr Castle. Slottets museum fortæller historien om en familie, som i mange generationer har haft stor interesse for astronomi. Så stor at familien i starten af 1840'erne byggede The Great Telescope, som dengang var verdens største teleskop, og som videnskabsfolk fra hele verden valfartede til. Turen til Birr Castle sluttede med en gå tur i parken og forbi The great Telescope.



The Great Telescope, som står i parken ved Birr Castle. Det ligner umiddelbart ikke et teleskop, men mere en kæmpe kanin. Den skulle dog være god nok.

Efter middagsmaden hjemme på Gurteen kørte vi ud til, efter irske forhold, en stor mælkekvægs produktion. Gården var ejet af Macra ne Feirmes tidligere præsident og p.t malkede han 220 køer, men gik med planer om en udvidelse til 350-400 køer. Han havde netop erhvervet sig naboejendommen med 65 hektarer.

En af de væsentligste forskelle på en dansk og irsk mælkeproduktion er at køerne i Irland går ude hele året på nær 6-8 uger fra sidst i november til midt januar. Deres maskiner er meget mindre, ældre og ringere, den generelle besætnings størrelse er mindre og ydelsen pr. ko er meget lavere i Irland. En gennemsnits gård i Irland har 80-100 køer med en gennemsnitsydelse på 6.100 liter mælk om året. Når køerne er på stald om vinteren, bliver de fodret med ensilage, men kvaliteten var ikke imponerende for os danskere. Her vil irerne kunne lære noget af os.

Aftenen bød på en omgang irsk dans sammen med en masse Macra folk, da det også er en af Macra ne Feirmes aktiviteter. Den lokale Macra klub havde fast danseundervisning hver torsdag aften. Udover os deltog der ca. 20-30 irere. Det var rigtig skægt og vi fik lært forskellige irske danse

Fredag d. 27/5

Fredag morgen så vi for første gang solen fra en skyfri himmel. Alle var derfor meget forhåbningsfulde for dagens vejr. Men, som de fleste ved, så er det irske vejr meget lunefuldt og det fik vi hurtigt at føle, da der i løbet af en halv time var slået om i regn og blæst.

Men det forhindrede os ikke i at tage ud til en New Holland forhandler, som privat havde en interesse for veteran traktorer og biler. Det var en imponerende samling, og hver gang vi troede, vi havde set det hele, åbnede han en ny garageport op, og så var der endnu flere gamle biler og traktorer.

Ugen i gennem havde der været stor interesse blandt nogle for at en ridetur. Med et par enkelte telefonopringninger fra vores irske macra folk, blev det arrangeret. Vi havde alle en fantastisk tur i det smukke irske landskab.



En af mange "gamle" traktorer fra Hogans imponerende samling i Eyrecourt. Udover traktorer havde han også "gamle" biler, bla. en Rolls-Royce, samt en større samling af miniature biler.

Om aftenen var vi på besøg hos Portlaoise Macra club, som i 2010 blev kåret til årets Macra klub. Det er en af de mest prestigefulde konkurrencer, som Macra ne Feirme afholder. For at vinde bliver klubben målt og vejret gennem et helt år på deres aktivitetsniveau, deltagelse i Macra aktiviteter og konkurrencer, deres involvering og synlighed i lokalsamfundet, deres evne til at rekruttere og fastholde medlemmerne, etc. Mødet blev holdt på den lokale pub, hvor også præsidenten for Macra ne Feirme deltog.

På vejen tilbage til skolen gjorde vi lige stop ved den gård vi også var ude og se i går. De var nemlig i gang med at snitte græs, så der var et par stykker der gerne lige ville se lidt maskineri.



Lørdag d. 28/6

Lørdag var det tid til at forlade Gurteen og drage mod Dublin igen. På vejen var der lige et par besøg, der skulle aflægges. Første stop var et sted for tørveproduktion. Ca. 10% af Irlands energiforsyning kommer stadig fra tørv, dels i private hjem og dels fra 3 store energiværker.

Herefter kørte vi til byen Tullamore for at se Tullamore Dew whiskey house. Det var ikke selve produktionen men et museum, hvor historien om Tullamore Dew fortælles. Der blev naturligvis serveret en lille smagsprøve, men herefter gik turen så mod Dublin og vores hotel.

Mange private sanker stadig tørv til brug i kaminen derhjemme. Tørven bliver langt i lange "pølser" af en maskine, hvorefter folk stabler det til tørring inden det fragtes hjem til afbrænding i kaminen. Det virker efter danske forhold gammeldags, men stadig aktuelt i Irland.

Søndag d. 29/6

På sidste dagen stod programmet på noget af det meste kendte ved Irland, nemlig besøg på Guinness. Så da morgenmaden var spist, bilen pakket og hotellet forladt, gik turen ind til Guinness Storehouse. The Guinness Storehouse er et kæmpe showcenter, som fortæller alt om Guinness, lige fra historien, over produktionen i dag til branding af produktet, herunder en stor shop, hvor der kan købes næsten alt med Guinness navnet på. Vi sluttede i restauranten, hvor der blev serveret en omgang stuvning med – ja, hvad ellers - Guinness i. Herefter gik turen til lufthavnen inden turen gik mod Danmark.



Ca. 10% af Irlands energiforsyning kommer fra tørv, dels i private hjem og dels fra 3 store kraftværker. Den industrielle produktion foregår ved at tørv fræses af i tynde lad, som herefter fragtes til kraftværkerne i små togvogne. Et beskidt og støvet arbejde at arbejde i tørvbrugene.

Afslutning

Det har på mange måder været en rigtig interessant tur med stor vægt på at møde lokale Macra klubber og deres medlemmer. Det har givet et indblik i hvordan irerne arbejder med foreningsarbejde. Det kan være svært at sammenligne måderne, da vi alle kommer med hver vores optik, men irerne laver bestemt nogle interessante aktiviteter. Ikke mindst alle deres konkurrencer tror jeg vi kan lære en del af. Ligeledes deres arbejde med samfundsinvolvering, som godt kan gå hen og blive en fremtidig aktivitet for foreningsarbejdet herhjemme. Vi ser det allerede flere steder i form af foreningernes sociale ansvar overfor sårbare grupper, men lur mig om ikke, at foreningerne fremover vil blive mødt med flere krav om øget samfundsansvar, specielt i en tid hvor vores velfærdssamfund er presset. Macra ne Feirme virker mere afslappet i tilgangen til deres aktiviteter, og skelner ikke så meget mellem aktiviteter for medlemmer og ikke-medlemmer. De er kendt af befolkningen for deres arbejde i landdistrikterne, og nyder stor opbakning hertil fra folk i landdistrikterne.

En stor tak til Konsulentforeningen for deres støtte til min deltagelse i turen.

Ønsker du flere oplysninger om turen eller kontakter til Macra ne Ferime, så er du meget velkommen til at kontakte mig.

/Hans Chr. Trangbæk, foreningskonsulent i LandboUngdom, hct@vfl.dk, tlf. 8740 5591, mob. 2171 7710.