

Rapport fra studietur til VM i pløjning i Canada den 14.-22. juli 2013

Af Lene Mouritsen Møller, LandboUngdom



Studietur til Canada 2013

Formål med studieturen:

De primære formål med min studietur var, at indhente input til, hvordan vi kan arrangere verdensmesterskabet i pløjning i Danmark 2015. Det sker dels ved at deltage i stævnet og snakke med arrangørerne. Det er også vigtigt at få skabt en god dialog og kontakt til Verdenspløjeorganisationens generalsekretær og bestyrelse og for at få afstemt forventninger til planlægning af VM i pløjning 2015. Endelig skulle jeg stå for presedækning af VM, da vi havde to danske deltagere med dvs. sende rapporter og billeder hjem fra stævnet både før, under og efter konkurrencen.

Et sekundært formål med studieturen var at besøge et par canadiske landmænd og Canadian 4H organisationen for at høre om den canadiske landbrugsproduktion, uddannelse af landmænd og 4H aktiviteter, der kan give inspiration til 4H og LandboUngdom i Danmark.

Søndag den 14. juli 2013:

Turen starter med fly fra Billund lufthavn om formiddagen mellemlanding i Amsterdam og ankomst i Calgary lufthavn samme dato til eftermiddag. Her blev jeg hentet af Linda West, som er min tidligere værtsfamilie, da jeg i 1985 var i Canada som landbrugsudveksling. Hun kørte mig op til deres farm nordvest for Westlock – ca. 4 timers kørsel. Jeg skulle bo hos dem de første par dage og genopfriske minder fra et trainee ophold for 18 år siden. Da jeg var trainee hos Linda og Ian boede de i Lethbridge syd for Calgary, hvor de havde en lille svineproduktion. Et par år efter jeg havde afsluttet mit trainee ophold, solgte de deres lille svineejendom i Lethbridge, da det ikke var muligt at udvide bedriften. De fik en god pris for ejendommen og fandt i stedet deres nuværende farm, som er en planteavlsfarm, der ligger nær Westlock.

I årene efter Linda og Ian solgte deres svinefarm, er svineproduktionen i Alberta gået meget tilbage, det er svært at producere svin under de forhold, der er i Canada. Foderet er forholdsvis dyrt, da der er gode priser på afgrøder. Ian er glad, for han nu er planteavler, han dyrker korn og hør.

Linda arbejder fuld tid udenfor farmen hos Healthy Families Healthy Futures, hvor hun prøver at engagere unge familier i lokalsamfundet og aktiviteter, der sikrer liv i landdistrikterne. I Canada kæmper de også med at beholde familierne i de små lokalsamfund, når forældrene kører til job i de større byer langt derfra..

Ian er deltids planteavler og forsikringsassurandør, han kører ud og vurderer f.eks. haglskader hos landmænd i Alberta.

Aftenen blev brugt til at genopfriske gamle minder og snakke om landbrug i Canada.

Mandag den 15. juli 2013:

Efter morgenmad fik jeg kontaktet de danske deltagere ved VM i pløjning i Olds. De skulle ud og træne i det omfang, vejret tillod det. Der var kommet meget regn. Vi fik aftalt, at jeg skulle slutte mig til deres selskab onsdag den 17. juli om aftenen.

Senere på formiddagen blev jeg vist rundt på min værtsfamilies nye farm, som har 140 ha altså ikke så stor en farm i canadisk målestok. Planteproduktionen består af korn og hør. Lige nu drillede vejret, det regnede, og Ian kunne



ikke få det sidste hø presset i baller, så det kunne hentes hjem fra marken. Ian afsætter høet til mælkeproducenter i området. I området omkring Westlock og på Ians farm er der sat bistader op i markskel. Ian fortalte, at der er en familie i Alberta, der ejer 22.000 bistader, der er sat op hos mange forskellige landmænd.

Ian har altid gået meget op i at bygge og vedligeholde sine egne maskiner og i hans maskinhal stod hans lille maskinpark.



Rundballepresser



Traktor med et førerhus, som Ian selv har bygget.



Ballevogn til mange rundballe



Ians renoverede gamle bil, som kan køre.



I garagen stod denne velholdte gamle bil, som Ian har totalrenoveret. Det har kostet mange timer, men det gør ikke noget. Nu bliver den brugt til særlige lejligheder f.eks. da sønnerne skulle giftes, blev brudeparret kørt i bilen.



Om eftermiddagen kørte vi en tur rundt i området, i alt en tur på 200 km, langt i Danmark, men det regner canadierne ikke for noget. Vi kom forbi områder, som var delvist opdyrkede og delvis skov. På nogle af markerne stod der oliepumper, da der er meget olie i undergrunden, og flere landmænd sælger olie til oliefirmaerne. Det tjener de godt på.

På turen skulle vi over en flod, det skete med

en lille færge, der havde plads til 4-6 biler afhængig af størrelsen. Og selvfølgelig kendte lan færgemanden, lan kender mange mennesker, han kommer jo vidt omkring på sine ture som vurderingsmand.

lan introducerede vejsystemet til mig, da vi kørte rundt og kiggede på de omkringliggende farme. Vejene, der går nord-syd hedder township roads, og der er 2 miles mellem dem. Vejene, der går øst-vest hedder range roads, og der er 1 miles mellem dem. Det er meget smart og nyttigt at lære for at kunne finde vej. Markerne er ofte delt ind mellem vejene.



Canada er et ungt land – de første nybyggere i Westlock kom til i 1905, og Canada blev etableret i 1867, hvor man begyndte at rydde skov for at få marker til at dyrke. Her i det nordlige Alberta, er der stadig store områder med vild skov / bush. Det er ikke altid rentabelt at rydde skoven for at få marker til planteproduktion, da jorden ikke altid er god nok. Det forholdsvis unge land har heller ikke store gamle bygningsmonumenter i landdistrikterne f.eks. kirker, som vi har i Danmark.

Alberta har ca. 3.064.249 indbyggere, dækker 661.848 km², og er således den fjerdestørste af de 10 provinser, både hvad befolkning og areal angår.

Efter en god lang dag med mange indtryk var det godt at komme tilbage til farmen og få aftensmad - grillet canadisk laks med kartofler og grønsager.

Tirsdag den 16. juli 2013

Vi stod tidligt op, fik morgenmad og pakkede sammen, vi skulle til hovedstaden i Alberta - Edmonton i formiddag. Jeg havde aftalt et møde med en konsulent fra 4H i Canada. Derefter skulle vi køre mod Jasper – en lille tur på 600 km!

Besøg hos Cameron Horner, 4H i Edmonton



I Alberta er 4H organisationen støttet af staten for at sikre, at der er aktiviteter i landdistrikterne, som er tyndt befolkede. I 4H Alberta er medlemmerne typisk 6-20 år, og aktiviteterne varierer fra husdyr, kæledyr, have til foto og optræden samt velgørende arbejde. 4H aktiviteterne afvikles primært i oktober til april med aktiviteter hver måned.



Organisationen er opbygget med klubber, distrikter, regioner og provinser, så den ligner lidt 4H i Danmark. De har 6000 medlemmer, 2000 klubledere og 358 klubber.

I Canada har 4H fået blåstemplet sin foreningslederruddannelse af staten, så den støtter 4H og betaler en stor del af foreningslederruddannelsen, til gengæld kan andre foreningers ledere udover 4Hs også deltage i disse kurser og blive bedre ledere. Det er en stor fordel for 4H. Det kunne vi godt prøve i Danmark.

4H i Alberta har et udvekslingsprogram for deres medlemmer. Man kan komme til Japan, Thailand, Finland eller Storbritannien.

Alberta 4H bruger mange PR artikler som kuglepenne, magneter og blyanter, som de får lavet for fondspenge.

Tilmelding til aktiviteter foregår på internettet på organisationens hjemmeside, som 4H er ved at indføre i Danmark nu. I Canada har de stor succes med dette system, så vi ser frem til at få det samme i Danmark.

Jasper National Park

Efter besøget hos 4H spiste vi frokost med Lindas søskende, som bor i Edmonton. Derefter kørte vi mod vest for at nyde den flotte natur og de fascinerende Rocky Mountains, der kom til syne, da vi nærmede os vejen til Jasper National Park. Canadierne regner ikke 600 km for noget, så vi kørte fra Edmonton til Jasper med stop nogle flotte steder. I Canada betyder de store afstande ikke så meget, for vejforholdene er gode. Vi kørte forbi mange store farme på vejen, de fleste havde planteavlsproduktion eller kødkvæg. Vi kørte mod bjergene, som er meget fascinerende, når man er vant til flade Danmark.



Whistlers Peak



Athabaska Falls

Columbia Icefield, som er en stor gletsje, der pga. klimaforholdene i dag smelter hurtigere end tidligere. På forskellige årstids sten kan man se, hvor meget gletsjeren er smeltet. De sidste 20 år er der smeltet mere end i årene forud. Det er tankevækkende. Smelte vandet fra disse gletsjere bliver brugt til drikkevand, så hvis gletsjerne forsvinder, kan man risikere at stå uden vandreserver i fremtiden. Vandet fra floderne i Jasper National Park er ca. to år om at løbe ud til havet.



Columbia Icefield

Onsdag den 17. juli 2013

Morgenen var frisk på grund af bjergluften, og solen stod op og indbød til en kort løbetur i Jaspers gader. Da vi alle var stået op gik vi på restaurant for at spise morgenmad – pandekager med sirup og æg og bacon, så er sulten også stillet. Herefter satte vi kursen lidt syd på i bjergene, før vi drejede mod øst for at komme mod Olds, hvor VM pløjstævnet blev afholdt.

Vi kørte forbi mange flotte natursteder, som Linda kendte fra sin tid, hvor hun arbejdede her om sommeren.



Vi ankom til Olds om aftenen, og jeg tog afsked med min fantastiske værtsfamilie, der havde brugt de sidste dage på at vise mig rundt og fortælle om Alberta i dag.

På Olds college fandt jeg hurtigt det danske VM selskab og hilste på mange af de andre internationale gæster. En canadisk kvinde fortalte, at jeg skulle bo i samme hus som hende og hendes mand. Jeg fik mig indlogeret og nåede lige at få lidt aftensmad, inden vi skulle holde et par møder, vi havde aftale hjemmefra.

Først mødtes vi med den nye generalsekretær og formand for Verdenspløjeorganisationen, WPO. Her gennemgik vi nogle af de punkter, som vi skal have styr på til VM i Danmark i 2015. Vi tog udgangspunkt i den kontrakt, som vi skal skrive under. Her står der f.eks., hvor mange ha vi skal have til rådighed til træning og selve konkurrencen, og at vi skal forvente, at pløjerne vil efterspørge jord til at træne på før den officielle programlagte træning. Det var godt at gennemgå listen, da det giver et godt indtryk af, hvad vi skal have organiseret i løbet af de næste to år. Vi fik også snakket om, at en drejebog for stævnet kunne være til stor glæde for alle arrangører af stævnet, og at den ikke vil gøre stævnerne ens, men blot sikre, at vi husker alle de uskrevede krav, der er til arrangørerne. Generalsekretæren inviterede mig til et møde i hendes VM kontor næste dag.

Efter dette møde havde vi arrangeret et møde med de nordiske landes pløjeorganisationer, da vi havde nogle forhold omkring Nordisk Juniormesterskab i pløjning 2014, vi skulle have diskuteret og afgjort, da det har betydning for fremtiden for dette mesterskab. Vi havde nogle forslag med omkring nye tiltag, som vi fremlagde og diskuterede. Det var bl.a. at vi gerne vil udvide denne konkurrence, så den også omfatter vendepløgere, så de unge kan få konkurrence på nordisk plan, inden de prøver EM og VM. Vi fik konkluderet, at vi alle vil arbejde for at få både standardpløgere og vendepløgere med til Nordisk Juniormesterskab i fremtiden.

Dagen havde været lang og med mange kulturelle og faglige input, så det var dejligt at kunne gå til ro.

Torsdag den 18. juli 2013

Det danske team skulle i dag ud og træne, så jeg fulgtes med dem til morgenmad, som var i spisesalen på Olds College. Morgenbuffeten bød på meget forskelligt mad, så der var noget for alle uanset, hvad man var vant til hjemmefra.

Efter morgenmaden tog jeg med til Marshalling Yard, hvor alle traktorerne overnattede. Det var et fint maskinværksted, hvor der var forskelligt værktøj stillet til rådighed for pløjerne. Der var også muligt at købe små reservedele



i værkstedets lager. De danske pløgere havde dog selv mange stumper med, og de stod i den skibscontainer, som deres traktor og plov var blevet fragtet til Canada i. Da alle pløgere havde fået slebet deres muldplader mm, var der afgang til træningsarealerne, hvor alle pløgere havde fået tildelt et pløjefelt til dagens træning.



Jorden drillede meget, det var meget svært at få jorden til at glide op ad muldpladerne, så alt blev prøvet for at få et flot resultat. De danske pløgere var meget spændt på, hvordan det skulle gå i morgendagens konkurrence, hvis dette problem fortsatte, det var dog ens for alle pløgere.

Senere på dagen besøgte jeg generalsekretærens kontor for at få et indblik i hendes opgaver, og hvor meget plads og udstyr, hun skulle have til rådighed. Samtidig fik jeg en rundvisning i de lokaler, der skulle bruges til møder og festen, så jeg kunne se, hvordan de bør se ud og indrettes. Der er særlige opstillinger til både WPO møderne og festen. Til festen skal alle pløgere f.eks. have en stol at sidde på oppe på en scene, så de kan hylde foran alle gæster.



Scene med 57 stole til pløjerne ved festen



Mødelokale til WPO møderne

Om eftermiddagen gik jeg ud for at se på udstillingsarealerne, som var ved at blive fyldt op med udstillere, - der var mange. Der var et telt til udstillere, som skulle have indendørs udstillinger.

Blandt de udendørsudstillere var der en stor samling gamle veterantraktorer, som fortalte om traktorenes udvikling fra de store damptraktorer, der blev brugt ved rydning af skovarealer til opdyrkning til nutidens traktorer.

Udstillingerne ved stævnet:



Indendørs udstilling



Maskinudstilling



Legeområde for børn



Plovkro inden det går løs

Udstilling af traktorer gennem tiden



Om aftenen var der en kirkelig ceremoni, hvor plovene velsignes. Det er en tradition, som organisationen holder i hævd. Der var tre præster til denne handling, da der var tre kirker i Olds med hver deres trosretning. Derefter skulle alle pløjere trække deres nummer, som de skal køre med til konkurrencen dagen efter. Det er meget højtideligt.

Pressen hjemme i Danmark skulle også have news fra Olds, så sidst på aftenen forfattede vi en pressemeddelelse og sendte hjem, så alle kunne følge med i, hvordan træningen op til konkurrencen var gået.



Fredag den 19. juli 2013

Nu var det første konkurrencedag. Der var travlhed på stævnepladsen, flagstænger skulle sættes op med de nationale flag til de enkelte deltagere. I Marshalling Yard skulle



traktorerne ud i den rigtige rækkefølge, så pløjerne kørte i nummerorden ud til deres felter. De skulle dog standse undervejs for at deltage i åbningsceremonien.



Ved åbningsceremonien var der flaghejsning og afsløring af stævnets monument efter åbningstalerne. Monumentet var en jordklode med alle verdensdele vist, og alle deltagerne landenes navneplade var sat i under denne jordklode.



Ceremonien sluttede af Canadas nationalsang. Flot arrangement, men vi skal ikke have så mange talere, når vi skal have åbningsceremoni i Danmark, det blev for langt, og pløjerne stod og trippede til sidst, da de skulle køre videre ud til deres felter og være klar til startsignalet.

Konkurrencen i stubjord var ikke til danskernes fordel, de havde problemer, men sluttede alligevel med at blive nr. 7 begge to. De var ikke helt tilfredse, og flere havde også tippet dem til et bedre resultat.



Også i aften skulle alle pløjerne trække deres nummer til næste dags konkurrence i grønjord. Vi fik dagens resultater, så vi kunne sende dem hjem til pressen.

I løbet af dagen havde flere emigrerede danskere været forbi og heppe på de to danske deltagere. Der var interessant at snakke med disse emigranter, der fortalte, at de havde opgivet landbruget i Danmark for flere år siden og søgt nye udfordringer i Canada. Her havde de til gengæld klaret sig godt, nogle var fortsat inden for landbruget, andre havde fået andet arbejde.



Der var mange tilskuere begge konkurrencedage på det store areal, hvor de 57 internationale pløjerne konkurrerede.

Udover pløjekonkurrencen var der udstilling af maskiner mm, shows med traktorer, hestpløjerne mm. Vi vil også forsøge at ramme en bred kreds af mennesker, når vi skal arrangere konkurrence i Danmark i 2015.

Vi skal derfor finde ud af, hvad der er muligt, dels hvad der er plads til, og hvad vi kan finansiere. I Canada har de været rigtig gode til at få sponsorer til stævnet, så de kunne få dækket nogle af de mange udgifter, der er ved stævnet.

Fredag aften var der en sponsor, der gav aftensmad, som bestod af traditionel canadisk mad - masser af kød (steaks, pulled pork, pølser mm), bagte kartofler, lidt salat og brød, godt til de sultne herrer, der havde pløjet hele dagen.

Lørdag den 20. juli 2013

Konkurrence i grøn jord. Der var ikke meget snak i spisesalen her til morgen, alle pløjere koncentrerede sig om deres forestående konkurrence og tænkte på, hvordan de skulle stille på ploven for at få det bedste resultat.

Jeg gik ud på pladsen, som allerede summede af liv og travlhed. Der var p-vagter og entre vagter ved alle indgange for at sikre, at biler blev anvist rigtig p-plads, og gæsterne fik betalt entre. Der er brug for mange hjælpere til alle de mange opgaver ved et sådan stævne. Vi bør også tænke dette ind i vores planlægning, når vi starter med at motivere og bede folk om at blive hjælpere. Alle hjælpere havde en t-shirt på, og der var forskellige farver alt efter, hvilken funktion hjælperen havde, det var lidt smart.

Alle hjælpere, gæster, pløjere og trænere mfl. havde også fået en key hænger med en lille taske, og båndet havde også forskellig farve, så man kunne se, om det var en hjælper, en gæst, en fra pressen osv. Det var rigtig smart og i den lille taske kunne indeholde spisebilletter, info, nøgle mm.

I dag gik jeg rundt og kiggede på alle pløjernes arbejde og snakkede med WPO repræsentanterne for at få et indblik i f.eks., hvilke forhold beregnerholdet skal have under konkurrencen, hvor de skal indtaste og beregne resultaterne. De havde i Canada fået en skurvogn, hvor de fem personer lige kunne sidde med deres computere og papirer fra dommerne. Ved siden af var der et telt til dommerne, hvor de kunne få deres mad, drikkevarer eller bare søge skygge, når de havde en pause. Det fungerede godt. Det er ikke sikkert, det vil fungere i Danmark, da vi skal afholde konkurrencen i oktober.



Efter konkurrencen hastede alle pløjere hjem for at få så meget af deres grej pakket sammen, da vi skulle rejse hjem næste dag. Om aftenen var der fest, hvor alle pløjere blev hyldet ikke mindst vinderne, som desværre ikke var fra Danmark. Der var to storskærme sat op i festsalen, og her viste de billeder fra stævnedagene, en ide, vi har tænkt at kopiere, da det er godt blikfang og kan sætte gang i samtalerne ved bordene. Vi fik sendt pressemeddelelsen hjem, så alle kunne følge med i, hvordan det var gået de danske pløjere.

Søndag den 21. juli 2013

Pløjerne var stået tidligt op for at pakke traktor, plov og alt deres udstyr i containeren, så den var klar til at blive kørt til havnen og sendt hjem. Jeg skulle følges med det danske team hjem.

Vi tog afsked med arrangørerne og de mange nye venner, vi havde fået i løbet af stævnet, hvorefter vi kørte mod Calgary lufthavn, hvorfra vi skulle flyve hjem.

Afslutning

En fantastisk studietur med 7 hektiske dage, hvor der blev set kultur, natur, VM i pløjning og landbrug.



I Calgary lufthavn brugte vi ventetiden på at få samlet nogle af de mange input fra turen på en liste, som vi skal bruge, når vi får sammensat styregruppen for VM 2015. Idelisten indeholder ideer til udflugter, kommunikationsstrategier før og under stævnet, så vi sikrer at alle ved, hvad de skal både hjælpere og vores gæster samt ideer til aktiviteter og materialer, pr mm, som vi skal bruge.

Vi er alle en stor oplevelse rigere og mange inputs klogere.

Vi landede i Billund mandag den 22. juli og tog afsked med hinanden efter en god tur, der også har styrket sammenholdet iblandt de af os, der skal arbejde sammen efterfølgende med VM og andre pløjeopgaver i Danmark.

En stor tak til Foreningen af danske Landbrugskonsulenter for støtte til studieturen.

Lene Mouritsen Møller, LandboUngdom

De glade vindere af VM i pløjning 2013



Fakta om landbrug i Alberta og Canada:

I Alberta var der i 2011 43.234 landbrug, fordelt med 27 % kødkvæg, 24 pct. korn og oliefrø, 19 pct. andre afgrøder, 18 pct. anden animalsk produktion, 5 pct. hvedeproduktion og 6 pct. anden produktion. Der er 75.900 mennesker ansat i Agro industrien og 56.200 i primærlandbruget.

Udviklingen i landbruget i Canada ligner de danske forhold. I Canada har arealet til landbrug været næsten status quo, mens antal landbrug er faldet som i Danmark. Se figur 1. I Alberta faldt antallet af landbrug 12,5 pct. fra 2006 til 2011, og størrelsen af det gennemsnitlige landbrug målt i areal steg med 10,7 pct.



Figur 1. Størrelsen målt i acres og antallet af landbrug i Canada 1921 – 2011.

I løbet af de sidste 5 år er der også sket en ændring i landbrugsproduktionen fra at have været mest husdyrproduktion til nu at være mest planteproduktion. Se figur 2. Udviklingen har været præget af problemer med oksekødsproduktionen pga. BSE og USA's oprindelseslands mærkning og de stigende priser på foder og en svækket oksekødseksport. En anden væsentlig faktor var, at prisen på andre afgrøder steg og var mere fordelagtig at skifte til for at sikre økonomien.



Figur 2. Udviklingen i landbrug med husdyr og planteavl i 2006 og 2011.

Ejerformen i landbrugserhvervet har også ændret sig over tid i Canada. Der er blevet færre enkeltmandsbedrifter, mens antallet af interessentselskaber (partnerships) og aktieselskaber (corporations) er steget. Se figur 3.



Figur 3. Udviklingen i ejerformer i landbruget i Canada fra 1981 til 2011.

I Canada har de også problemer med generationsskifte, de nuværende ejere bliver ældre og ældre, mens antallet af unge landmænd under 35 år, der går ind i erhvervet falder. Se figur 4. Antallet af kvindelige landmænd var i 2011 27,4 pct. af det samlede antal landmænd i Canada.

percent of operators



Source: Statistics Canada, Census of Agriculture, 1991 to 2011

Figur 4. Udviklingen i landmændenes alder i Canada fra 1991 til 2011.