

Studietur Østrig

Efter en vellykket flyvetur med mellemlanding i Amsterdam lufthavn ankom vi til München, hvor vi blev afhentet af 2 minibusser, som kørte os til vores hotel i Kitzbühel, hvor vi ankom midt på eftermiddagen.

Efter indlogering på værelserne gik vi en tur i Kitzbühel, hvor vi bl.a. besøgte byens kirke Franziskaner Der Immakulata samt byens turistkontor - vi måtte ændre lidt i vores planer, da både 3S liften og den lift, der skulle fragte os derop, ikke kørte grundet manglende sne. Vi fik i stedet arrangeret en tur til Innsbruck med et besøg på et landbrug og en saltmine undervejs.



Fredag tog vi efter morgenmaden til Salzburg, hvor vi bl.a. så Mirabell Palace – et slot der oprindeligt blev bygget af prins Wolf Dietrich og som har været i filmen Sound of Music, Salzburg Domkirke- som var utrolig storslået og smuk – og stedet hvor Mozart blev døbt.

Desuden så vi Festung Hohensalzburg, som ligger højt hævet over byen og kan ses på flere kilometers afstand og er en af Europas største middelalderborge og Salzburgs gamle bydel med de krogede gader og kobberbeklædte kirker. Derudover var der undervejs på hele turen mange finurlige byggedetaljer, som også lige blev fotograferet og diskuteret :-)

Sidst på eftermiddagen tog vi hjem til hotellet igen.





Lørdag morgen satte vi næsen mod Innsbruck. Undervejs skulle vi besøge en saltmine og et landbrug.

Vi ankom først til saltminen, som ligger på grænsen mellem Tyskland og Østrig – og man krydser faktisk grænsen flere gange under jorden. Det var et utroligt spændende besøg med vandren i fortiden, gode korte film om selve baggrunden for saltminens eksistens og hvordan man arbejdede i minen i gamle dage samt togtur, sejltur og rutchetur – alt i alt en meget interessant oplevelse.

Efter saltminen kørte vi videre og havde fået arrangeret et besøg på et landbrug. Også en spændende oplevelse og interessant at høre om, hvordan man i Østrig har nogle lidt andre udfordringer i forhold til både bygninger og drift af landbruget bl.a. pga. vejret og bjergene – eksempelvis ligger gylletankene under bygningerne for at "spare" værdifuld landbrugsjord.



Derefter fortsatte turen mod Innsbruck hvor vi startede med at besøge "Schloss Ambras" – et betagende slot og bygningsværk lidt uden for byen. Derefter var det "Goldenes Dachl" - Det gyldne tag - er et gyldent tag over en tre etagers høj karnap på en bygning i den gamle bydel i Innsbruck i Østrig. Karnappen, der er i sengotisk stil, er byens vartegn, og taget er dækket af 2.657 forgyldte kobberplader.

Videre til Franciskaner kirken i udkanten af den gamle bydel som ikke så ud af noget særligt udefra – men virkelig overraskede når man trådte ind i kirken – betagende.

Efter en lang dag med mange indtryk kørte vi tilbage til hotellet og fik lidt aftensmad – hvorefter de fleste gik i seng, da vi skulle starte hjemturen til lufthavnen i München om natten kl. 02.15.

Vi ankom til Aalborg Lufthavn midt søndag eftermiddag – noget trætte – men fyldt op af gode oplevelser efter en virkelig interessant og indholdsrig studietur i det Østrigske.

